

Keelbeek: de helft van het terrein omheind, de twee helften meer levend dan ooit...

Oproep om op het terrein van de Keelbeek te komen leven !

Op de Keelbeek, waar de regering de grootste gevangenis van België hoopt te bouwen, zijn op 19 februari ongeveer 9 hectaren landbouwgrond en natuur ingesloten met een omheining. Deze omheining kan het doodvonnis betekenen van alle leven op dit deel van het veld. Maar dat is dan zonder rekening te houden met de groeiende bereidheid van bewoners, burgers en verenigingen om de Keelbeek te doen leven! Wij zijn VOOR een levend project in Haren, en TEGEN het dodelijke project van de mega-gevangenis zonder toekomst.

De Keelbeek, een terrein van 18 hectaren ongerepte natuur in Haren, in het Noorden van Brussel, wordt op korte termijn bedreigd door de bouw van een mega-gevangenis voor 1.200 gedetineerde, mannen, vrouwen en jongeren. De procedure vordert zeer snel, een openbaar onderzoek en de overlegcommissies vinden plaats in het voorjaar, het begin van de werken is gepland voor half mei 2015. Ongeveer de helft van het terrein werd pas omheind en is daardoor nu ontoegankelijk, dit terwijl er nog geen stedenbouwkundige- of milieuvergunning afgeleverd werd. Bovendien stelt zich bij dit mega project, net zoals bij de vele andere (Uplace), de vraag hoe democratisch en transparant het proces en de financiering verlopen. De bouw van een nieuwe gevangenis, die de problemen verergert en niets oplost, potentieel vruchtbare bodem betonneren: zo'n toekomst aanvaarden we niet! Laat ons samen handelen tegen de vermijdbare vernietiging van dit terrein!

Wij, bewoners en vrienden van de ZAD van de Keelbeek, roepen jullie op om het terrein mee te komen bezetten !

Kom ons vervoegen op de ZAD (zone à défendre - te verdedigen zone) van de Keelbeek en haar landbouwactiviteiten! Sinds augustus 2014 blazen mensen leven in deze plek. De winter is voorbij, het is nu de tijd om de aanplantingen en installaties voor de mooie dagen voor te bereiden: we hebben iedereen nodig! Er zijn 7 dagen op 7 permanenties en elk weekend zijn er workshops en werven. De toegang is eenvoudig (10 minuten met de trein van aan het Noordstation, zie plan op de blog), er is plaats om te slapen (breng uw slaapzakken mee). Je er installeren, kennismaken met de geiten, eieren zoeken, moestuinieren, de boomgaard en de bewoning uitbreiden... het kan er allemaal, alles is te creëren... Iedereen is welkom !

17, 18 en 19 april, weekend van acties en festiviteiten ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Boerenstrijd

Jullie kunnen ook:

- Deze oproep, om op de Keelbeek te komen leven, ondersteunen door hem onbeperkt te verspreiden in al uw netwerken en media,
- Ons komen bezoeken en genieten van de ongerepte natuur,
- Deelnemen aan de talrijke en leuke activiteiten die plaatsvinden op de Keelbeek en er de jouwe organiseren, maar ook gedecentraliseerde ondersteunende acties organiseren.
- Zorgen voor bouwmaterialen en plantgoed,
- Reageren op de openbare onderzoeken en overlegcomités van dit voorjaar,
- Lekker ZADinnekes kopen, ons exclusieve bier ter ondersteuning, via zadinneke(at)collectifs.net,
- Financiële ondersteuning bieden voor de mobilisatie en de gerechtskosten, door een gift te doen aan aan het Collectief Vrije Keelbeek Libre! Argenta rekening BE21 9731 2423 4503
- Je abonneren op de mailinglijst om de aankondigingen van de activiteiten op de Keelbeek te ontvangen, ...

Neen aan het betonneren van de gelijk welke grond !

Neen aan de bouw van nieuwe gevangenissen!

*Eendracht maakt macht. **Leve de vrije Keelbeek!***